

## סמל שלמה ברודנר ז"ל

סמל שלמה ברודנר היה תותחן בפלוגה א'. הוא נולד בארץ ב-16.2.54, להוריו מניה ואליהו. שעלו מפולין בשנת 1948. אחיו, מתן ואריה. גם הם אנשי שריון.

שלמה למד בבית-הספר היסודי בר אילן בכפר-סבא. כבר אז התבלט במיוחד בשיעורי המלאכה, ובשעה שחבריו היו עוסקים במשחקים, היה הוא מעדיף לעתים קרובות לשבת בחצר ביתו. לפרק ולהרכיב מנועים, מנגנוני שעונים וליצור כלים מעץ ומחמרים אחרים, שעד היום מקשטים את בית הוריו. הוא היה פעיל במועדון הנוער שליד ביתו והצליח ללכד את שאר הנערים סביב פעילויות מגוונות. ככל שהתבגר, רבו תחביבי מלאכת-היד שלו. הוא עסק בטיסנאות, חיטב דמויות חיות בעץ והתמסר גם לצילום ולפיתוח תמונות.

בבית-הספר המקצועי אורט בכפר-סבא, שבו למד מסגרות מכאנית, לא היה אולי מן המצטיינים בלימודים העיוניים, אך לא היה שני לו בעבודה המעשית. עבודותיו היו תמיד המדויקות ביותר, והמורים אף היו מטילים עליו עבודות מיוחדות, מחוץ למסגרת הלימודים. זמן מה לפני התגייסותו לצה"ל עבד בבית-החרושת הדייקן בכפר-סבא ושם התברר עד כמה רבות ידיעותיו הטכניות ועד כמה הן מסייעות לו בעבודתו. בתום שירותו הצבאי התעתד להקים בית-מלאכה לחרטות.

בצד לימודיו ותחביביו הרבים מצא זמן גם לפעולה בהתנדבות בתחנת העזרה הראשונה של מגן-דוד-אדום. הוא עבר קורס כיבוי-אש וקורס בעזרה ראשונה, ושעות רבות היה מסייע לנהגי האמבולנסים או לאנשי תחנת הכיבוי.



אישיותו הדינאמית והסוחפת וחוש ההומור שלו נתנו לו מקום מרכזי בין חבריו. גם כשהיה מעלה רעיונות לאישיגרתיים. אחד מחבריו נזכר, כי פעם נפגשו החברים במוצאי-שבת בשעה מאוחרת אחרי חצות. כולם חזרו מבילווייהם ו"מתו" לישון. אך שלמה. שהגיע לפתע מבית חברתו. עורר את כולם לנסוע לתל-אביב לבילוי נוסף.

בגדוד היה ברודנר תותחן מעולה. וכשעבר לפלוגה א' הוותיקה. היה שם אחד מן המצטיינים והשתלב בין החברה. "ממש. אין אנשים כאלה". היה מתלהב בשובו לחופשה. "איש מוכן למות למען רעהו". כשהיו הוריו דואגים לו. היה מרגיעם ואומר: "אמא. אל תדאגי. הטנק שאני יושב בו הוא כמעט בלתי-פגיע. וגם במקרה של פגיעה אפשר תמיד להיחלץ ממנו".

לפני גיוסו לצה"ל פגש את נערתו. חדווה. הם התעתדו להינשא לאחר שישתחרר. כשהיה מגיע הביתה לחופשה — נזכר חברו — לא היה נשאר זמן רב בבית. מחליף בגדים. אוכל במהירות וצועד לעבר הצומת. למצוא טרמפ לתל-אביב ולפגוש את חדווה. לבוש מקטורן קורדרוי. שידיו הארוכות מכבצות משרווליו. כיסיו מלאים גרעינים ופיו מפוסם את שירי לואי ארמסטרונג.

שלמה ברודנר נהרג ביום הכיפורים בקרבת מעוז הכפר. הטנק שבו היה תותחן. נפגע פגיעה ראשונה ומפקד-המחלקה ארו לבנון נפצע פצעי מוות ופונה לאחור.

הנהג. שהיה מפקד טנק. לקח לידייו את הפיקוד. ושלמה נכנס למקומו לתא הנהג. או נפגע הטנק בשנית ונדלק. שלמה נהרג בתא הנהג ולא היתה כל אפשרות לחלצו. בשל התפוצצות התחמושת.